



Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam, ook bekend als Klinkerfonds, activiteiten in de tweede helft van 2018

Beste donateur,

Hieronder geven we u weer het gebruikelijke overzicht van onze activiteiten in het afgelopen halfjaar ten behoeve van vluchtelingen. Zo krijgt u hopelijk enig idee waaraan we uw gift(en) besteed hebben.

Maar we vragen eerst uw aandacht voor een kwestie die buiten Rotterdam speelt.

Voortdurende kerkdienst in Bethelkapel in Den Haag

Velen van u zijn er misschien al geweest: bij de doorlopende kerkdienst in Buurt-en-kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 30, Den Haag. Daar verblijft de Armeense familie Tamrazyan. Hun kinderen zijn al negen jaar in ons land maar dreigden afgelopen najaar uitgezet te worden.

Doel is, volgens Theo Hettema, voorzitter van de Algemene Kerkenraad, tijd en ruimte te creëren voor dialoog met de overheid over een dilemma waar geen kerk voor geplaatst zou moeten worden: kiezen tussen respect voor de overheid en het beschermen van de rechten van kinderen.

Steun dit protest tegen de uitzetting van deze en andere gewortelde

kinderen. Ga (nog) een keertje langs. U bent dag en nacht welkom. Vooral 's nachts en 's ochtends

kan nog meer aanloop gebruikt worden. Meer informatie: www.protestantsekerkdenhaag.nl,

Twitter: @StekDenHaag. Voor vragen: kerkasiel@stekdenhaag.nl. De laatste dagen lijkt de kwestie van het kinderpardon zich gunstig te gaan ontwikkelen. Hopelijk zet die trend door.

Waarom is weggaan
een voorwaarde om
hier te mogen blijven?

Wachten, wachten, wachten

Wachten, wachten, wachten. Voor veel asielzoekers is dat hun lot. En dat is zwaar te dragen. En als je dan het geluk hebt om te mogen blijven, dan is er nog een hele weg te gaan om je in te vechten.

Een Guineese vrouw met een dochttertje van bijna 6 (in Nederland geboren) wacht al heel lang op een uitspraak van het Europese Hof. In beginsel had het Hof gunstig voor haar beslist, maar de IND verzette zich, diende bezwaar in. Nu is het wachten weer op het Hof, en dat duurt en duurt. Ondertussen zijn de vrouw en haar dochttertje niet welkom in een AZC, hebben ze geen ziektekostenverzekering, geen zakgeld of wat dan ook van de Nederlandse overheid: want het is een Europese procedure, daarvoor voelt Nederland zich blijkbaar niet verantwoordelijk. Als bezoekgroep doen we verschillende dingen om te helpen. Op de foto zie je hoe het dochttertje een middagje uit kon ter gelegenheid van haar vijfde verjaardag.

Met een andere vrouw, Burundese, gaat het best wel goed. Tenminste, als je haar situatie vergelijkt met een jaar geleden. Zij heeft haar asiel gekregen, en kreeg ook een kindje. Ze heeft een mooie woning (op een plek waar ze liever niet zou wonen, maar alla). Ze heeft ook een baan in de ouderenzorg, waar ze veel plezier in heeft. Bij iedere ontmoeting kun je horen dat haar Nederlands weer beter is geworden, en nu fietst ze zelfs naar haar werk. (Dat was een hele overwinning op haarzelf.) Een paar weken geleden droeg haar leidinggevende haar voor om een voortgezette opleiding in de zorg te gaan volgen.

Maar ... haar vriend, de vader van haar kind, heeft nog steeds geen papieren. En zonder paspoort lukt het hem ook niet om als vader erkend te worden. Bij eerdere gelegenheden is het de overheid niet gelukt om hem uit te zetten, maar veel toekomst heeft hij zo ook niet. Samen met zijn advocaat en met ons zoekt hij naar mogelijkheden om een verblijfsstatus te krijgen. Helemaal hopeloos is dat niet, maar het is steeds maar weer: wachten, wachten, wachten.

dit gaat lekker snel



Bezoekwerk in het detentiecentrum

Tot de laatste vier maanden van 2018 verliep het bezoekwerk goed. Echter door ziekte en het hebben van minder capaciteit in het pastoraat bij het DCR is er helaas minder individueel bezoekwerk georganiseerd. De behoefte is er en wij staan klaar. We zijn bezig het probleem bespreekbaar te maken bij de directie.

Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen

Door het oprichten van de Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen, die in de plaats gaat komen van de (door de gemeente Rotterdam bekostigde) Bed-Bad-Broodregeling, zijn onderdak en levensonderhoud voor de gehandicapte meneer B. onzeker geworden. Wij volgen de ontwikkelingen.

Via de Pauluskerk werd gesuggereerd dat hij zou moeten proberen een beroep te leren. Wij hebben beroepskeuzetests met hem gedaan en beraden ons hoe we hem kunnen helpen met cursussen of een opleiding. Mogelijk wordt het een cursus fotografie. Mocht iemand een camera hebben liggen die niet meer gebruikt wordt dan houden wij ons aanbevolen.

Gezinshereniging!

In december is de zoon van mevrouw L. uit Kameroen met zijn moeder en zusje verenigd. Het gezin is overgelukkig. De jongen heeft vrijwilligerswerk gevonden bij het UMC in Leiden en doet daar allerhande vaardigheden op. In februari begint hij met Nederlandse les. Het meisje, dat nu anderhalf jaar hier is, spreekt inmiddels vloeiend Nederlands en doet het goed op school.



Onderzoekswerk

Voor de heer Y. uit Sierra Leone hebben we documenten verzameld voor een derde asielaanvraag. Het is geen eenvoudige zaak met goede stukken te komen, het afwijzen wordt heel gemakkelijk gedaan. Dat is onlangs ook op landelijk niveau vastgesteld. Wij houden vol omdat we geloof hebben in het recht. Wij zijn meer dan teleurgesteld in de IND.

Hulp bij ziekte

Voor mevrouw K. uit Burundi en haar twee chronisch zieke kinderen, hebben wij geregeld hulp geboden. Wij begeleidden hen naar het ziekenhuis en zorgden voor thermokleding en speciale luiers voor de kinderen. Door een bevriende arts werden wij voorgelicht over de ziekte en kregen advies hoe we beter kunnen helpen. Het gezin kreeg rond de feestdagen van ons een 'kerstgratificatie' ter verlichting van de financiële problemen. Zo'n gift ging ook naar een twaalfstal andere mensen.

ANBI-status, officiële gegevens

Zoals u waarschijnlijk al wel weet: door de Belastingdienst zijn wij aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor u als donateur betekent dit dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn. Op www.bezoekgroep.eu verschijnt een dezer dagen een financieel overzicht over 2018. Ons rekeningnummer bij Triodos Bank is **NL94 TRIO 0197 6649 46**, t.n.v. Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam. De penningmeesters zijn te bereiken via penningmeesterBAR@live.nl. Het secretariaatsadres is Leendert Butterstraat 44, 3062 XN Rotterdam, info@bezoekgroep.eu. Ons KvK-inschrijvingsnummer is 57971412.

Adressen

Vanwege de nieuwe privacywetgeving geeft Triodos Bank geen adressen meer weer op de afschriften. Wij zien het daardoor niet meer wanneer een donateur verhuist. Wilt u bij een verhuizing of andere wijziging een berichtje sturen naar een van bovenstaande mailadressen? U mag ook een berichtje sturen als u ons halfjaarverslag liever via e-mail ontvangt dan per brief. Dat spaart de portokosten uit.

Onze dank!

Wij danken u weer voor alle hulp en steun die wij van u mochten ontvangen. Daardoor kunnen wij doorgaan met onze steun aan medemensen die tussen wal en schip zijn gevallen.

Met vriendelijke groet, namens de bezoekgroep,
Henk van Drunen