



Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam, ook bekend als Klinkerfonds, activiteiten in de eerste helft van 2022

Beste donateur,

Graag sturen we u weer een halfjaaroverzicht van onze activiteiten. De laatste maanden werd alles weer een beetje normaal: er komen weer bezoekerzoecken, de wekelijkse kerkdienst kan weer live bijgewoond worden en de nieuwe pastores willen weer met vrijwilligers gaan werken (het opstarten is moeilijk, o.a. door corona is de organisatie ingestort en zijn veel vrijwilligers gestopt), maar het belangrijkste is dat ingeslotenen niet meer bijna de gehele dag in hun cel hoeven te blijven.

De verleiding is groot om over de asielcrisis op landelijk niveau te gaan schrijven, maar dat doen o.a. Amnesty, asieladvocaten en de meeste grote dagbladen heel goed. Onze mening ziet u in de cartoon hieronder en de Loesje-poster op de achterzijde.

Wat we wel voor u hebben: een verslag van een positief gesprek met de directie van het detentiecentrum en een eind-goed-al-goed verhaal over twee Burundese vluchtelingen.

Gesprek met directie Detentiecentrum Rotterdam

Mede omdat het bezoekwerk gedurende de coronaperiode plat was komen te liggen heeft een afvaardiging van onze groep in april een gesprek gehad met de directie van het Detentiecentrum Rotterdam. Een jaar geleden is er een nieuwe directeur aangetreden, iemand van buiten de ambtelijke kring. Het was dus ook een soort kennismakingsbezoek. We hoorden dat de directie zo spoedig mogelijk wordt uitgebreid tot vier personen. Er verblijven momenteel ongeveer 200 ingeslotenen (stand van zaken april). De coronaregels zijn opgeheven, en de hoge plexiglas scheidingswand in de bezoekerimte is verwijderd. De bezoeker kan nu weer echt met de ingeslotene praten en eventueel een handdruk of een knuffel geven.

De kaarten die de bezoeker had gemaakt om aan alle ingeslotenen te geven, zijn uitgedeeld. Daarop staat o.a. het telefoonnummer vermeld dat ingeslotenen kunnen bellen wanneer ze graag bezoek ontvangen. We hebben benadrukt dat mensen vooral omdat ze de taal niet spreken vaak niet zelfstandig een afspraak kunnen maken. We hebben gepleit voor hulp daarbij door de bewaking.

De huidige directie staat zeker achter het bezoekwerk. De problemen en de eenzaamheid van ingeslotenen worden door hen echt wel onderkend. Eenmaal per zes weken wordt er op zondag een papa-dag georganiseerd om vervreemding tussen vaders en kinderen zoveel mogelijk te voorkomen.

We zijn tevreden over het gesprek. Het was goed om te merken dat de woorden humaniteit en menselijkheid ook verschillende keren uit de mond van de directie kwamen. Er werd goed naar ons geluisterd. Ook was er oor voor onze bezorgdheid dat mensen aan het insluiten regelmatig psychische klachten overhouden.



Eindelijk legaal verblijf voor geheel gezin

We denken bij BAR binnenkort een feestje te vieren. Een paar weken geleden belde mw. N. dolblij op. Ze had bericht gekregen van de IND dat haar aanvraag om het Nederlanderschap te mogen verkrijgen was ingestemd. Een prachtig sluitstuk van een heel lang en heel zwaar proces.

Sinds 2005 is zij in Nederland. Sinds het najaar van 2012 is zij bij ons bekend. Wij hebben vaker over haar geschreven: hoe zij in eerste instantie een verblijfsstatus had gekregen voor vijf jaar. Toen zij klaar was met haar inburgering en bijna klaar met haar opleiding in de zorgsector, werd haar verblijfsstatus

beëindigd, of ingetrokken. Voor ons is nooit helemaal duidelijk geworden waarom. Haar ouders waren in haar geboorteland Burundi vermoord. Haar oudere zus raakte vermist. Haar twee jongere zusjes (een tweeling) en zichzelf raakten thuisloos. Zij zag kans om naar Nederland te ontkomen. Hiervandaan ondersteunde zij haar zusjes zo goed mogelijk. Maar toen ze haar verblijfsstatus kwijtraakte, kon ze dat niet meer. Ze werd vastgezet in het uitzetcentrum op Schiphol. Ze was een emotioneel wrak toen advocaat Gerda Later door een stagiaire op haar gevangenschap werd geattendeerd. Gerda Later kreeg haar vrij, maar een nieuwe status lukte niet. Ze woonde een tijdje bij de Pauluskerk, later zat ze min of meer ondergedoken bij Afrikaanse vrienden in Rotterdam. Nog weer later kwam ze in een huis dat BAR in die tijd mocht gebruiken. Toen ze daar woonde werd één van de tweelingzusjes ook vermoord. Die woonde in een huis van de oppositie in haar land, dit werd aangevallen door gewapende militieleden. Deze moord was voor de IND toen de reden om haar toch weer tot de asielprocedure toe te laten en haar uiteindelijk opnieuw asiel te verlenen. In no time had ze een baan in een verzorgingshuis, eerst als leerling, maar al gauw haalde ze haar diploma.

Een paar dagen later belde mw. N. opnieuw op. Opnieuw heel blij. Sinds 2008 heeft ze een relatie met een landgenoot. Ook een politiek vluchteling, en ook illegaal. In de tijd dat zij opnieuw een vluchtelingenstatus kreeg, kregen ze een kindje samen. En later nog een tweede kind. Normaal gesproken zou dat hem ook een status hebben opgeleverd, wegens 'verblijf bij kind'. Maar hij kon zijn kind (en later ook hun tweede kind) niet erkennen, want hij kon bij de burgerlijke stand zijn identiteit niet bewijzen. Met grote moeite en tegen hoge kosten heeft hij uiteindelijk papieren weten te krijgen uit hun beider geboorteland. En nu, zo vertelde een opgetogen mw. N., was er een brief gekomen van de IND dat hij aan alle voorwaarden voldeed om 'verblijf bij kind' te krijgen.

Het gaat allemaal nog een tijdje duren voordat het formeel geregeld is. 'Weet je', vertelde ze mij, 'de koning moet het document ondertekenen dat ik Nederlander mag worden.' En dat duurt vanzelf een behoorlijk aantal weken. En dan moet de gemeente waar ze woont een datum prikken voor de feestelijke plechtigheid om Nederlander te worden. Maar zo gauw dat gebeurd is, zo hebben we bij BAR besloten, bieden we mw. N., haar partner en haar Afrikaanse en Nederlandse vrienden een feestje aan. Dit moet echt gevierd worden.

ANBI-status, officiële gegevens

We zijn erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI): RSIN-nummer 8528.16029. Voor u als donateur betekent dit dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Ons KvK-inschrijvingsnummer is 57971412.

Op www.bezoekgroep.eu staat een financieel overzicht over 2021. Onze financiële positie is nog steeds riant. Daar mag u ook de rest van dit jaar best rekening mee houden.....

Ons rekeningnummer bij Triodos Bank is **NL94 TRIO 0197 6649 46**, t.n.v. Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam. De penningmeesters zijn te bereiken via penningmeesterBAR@live.nl.

Het secretariaatsadres is Leendert Butterstraat 44, 3062 XN Rotterdam, info@bezoekgroep.eu.

Wilt u **bij een verhuizing of andere wijziging een berichtje sturen** naar een van bovenstaande mailadressen? Op bankafschriften staan vanwege de privacywetgeving geen adresgegevens meer. Ook kunt u een mailtje sturen als u dit verslag liever via e-mail ontvangt dan per post, of andersom.

Onze dank!

Wij danken u weer voor alle hulp en steun die wij van u mochten ontvangen. Daardoor kunnen wij doorgaan met onze steun aan medemensen die in ons land veiligheid, werk en geluk zochten maar vooralsnog stuiten op de chaos in het Nederlandse asielbeleid en onwil en onkunde bij de IND.

Met vriendelijke groet,

namens de bezoekgroep,

Henk van Drunen

NA EEN HALF JAARTJE OPSLUITING IN TER APEL

KUN JE IN ELK WILLEKEURIG LAND ASIEL AANVRAGEN OP HUMANITAIRE GRONDEN

Postbus 1046 6001 BA, Arnhem www.loesje.nl

Loesje