



Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam, ook bekend als Klinkerfonds, activiteiten in de tweede helft van 2023

Beste donateur,

Graag sturen we u weer een halfjaaroverzicht van onze activiteiten. U verwacht van ons geen uitgebreide behandeling van de landelijke situatie, hoe beroerd die ook is: de problemen in Ter Apel, de kabinetsformatie, het EU-migratieakkoord. Het aannemen van de spreidingswet door de Eerste Kamer is een positieve ontwikkeling. Maar over deze onderwerpen wordt u geïnformeerd door de nieuwsmedia.

Een van onze bezoeken sprak bij de wakes van 3 oktober en 7 januari over de Palestijn Sami. Het is een kafkaësk verhaal dat bredere verspreiding verdient. Daarom vullen we dit halfjaarverslag er voor een groot deel mee. De bezoeker schrijft:

Tunesiër van 63 of Palestijn van 49?

Vanaf begin juli breng ik ongeveer wekelijks een bezoek aan Sami. Hij zat sinds mei in het detentiecentrum. Hij vertelde mij in stappen zijn levensverhaal.

Op jonge leeftijd vluchtte Sami met zijn moeder en zus vanuit Palestina naar Cyprus. Zijn moeder is daar overleden. Samen met zijn zus ging hij naar Libanon. Daar werden ze beiden mishandeld, verkracht en gemarteld. Zijn zus pleegde suïcide. Sami wist te ontvluchten en ging weer naar Cyprus. Hij was toen negentien jaar. Hij heeft daar een vals paspoort kunnen bemachtigen. Dat heeft hem wel geholpen om te kunnen studeren en veel talen te leren. Hij kwam in Deventer terecht en van daaruit reisde hij veel in Europa in verband met zijn baan. Hij heeft zich jarenlang in Europa in het zakenleven kunnen redden. Financieel ging het hem goed en met zijn verleden in gedachten hielp hij veel kennissen die in nood zaten. Een van hen heeft hem om onduidelijke redenen aangegeven bij de politie. De rechercheur die huiszoekingen deed vond papieren met de naam van een Tunesiër. Onder die naam werd hij gevangengezet, met het gevolg dat hij nu onder die naam is geregistreerd en ook die geboortedatum heeft gekregen: 11-12-1960. Zijn echte geboortjaar is 1974. Een verschil van veertien jaar, dat is nogal wat. Voor de zogenaamde fraude heeft Sami vijf jaar straf uitgezeten in Ter Apel. Omdat hij die fraude niet heeft gepleegd is hij in hoger beroep gegaan. De zitting daarvan is al vijf keer uitgesteld zonder vermelding van een duidelijke reden. Toen hij vrijkwam is hij direct opgepakt,



omdat hij bekend is als een Tunesische vreemdeling. Nu verblijft hij sinds juni 2023 in het Detentiecentrum Rotterdam. Ook hier heeft hij herhaaldelijk aan de IND verzocht om een nieuwe vingerafdruk te maken om te kunnen bewijzen dat hij de Tunesiër niet is. Dat verzoek wordt zonder reden geweigerd. Sami heeft veel bezwaarschriften geschreven, hij krijgt nooit antwoord. Daar wordt hij zeer wanhopig en boos van. De lange periode van ingesloten zijn maakt hem zeer moedeloos. Het regime voor de ingesloten is veel strenger dan in normale detentie. Hij ervaart het niet gehoord worden en genegeerd worden als een zware beproeving. Hoe houdt iemand het uit om zoveel onrechtvaardigheid te verdragen? Ik kwam op het idee een oproep in de nieuwsbrief van mijn kerk te plaatsen met de vraag een kaart te sturen. Hier werd royaal op gereageerd. De laatste keer begroette Sami me met: "Ik heb nog nooit zoveel post ontvangen!" Het zette hem in beweging om

bedankkaarten te maken. Dat doet hij met zorg en veel aandacht. Ontroerend om te zien. Hij is nu van plan een stuk voor een krant te schrijven: "Ik heb niets meer te verliezen en de waarheid moet boven tafel komen." Een advocaat heeft hem gezegd dat hij bedonderd is. Sami heeft veel power. Hij zegt: "Ik wil de haat achter me laten als ik ooit vrijkom, anders zet ik me zelf gevangen."

Toen hij gehoord had dat een broer van mij was overleden, maakte hij voor mij het volgende gedicht:

*Tijd heelt geen wonden, tijd leert je leven met verdriet.
En wachten.... zeer geduldig.... tot je weer schoonheid ziet
en de tederste herinneringen zo diep vertakt zijn in je ziel
dat ze de zere plekken kunnen overgroeien.*

Ik krijg steeds meer bewondering en respect voor Sami dat hij zo met zijn leed omgaat. Ik bezoek hem graag.

Afscheid organisatoren wake

Bij de wake van 3 december namen we afscheid van Hanny de Kruijff en Connie van den Broek, Zij waren via Welkom Onthaal gedurende 205 wakes de belangrijkste organisatoren daarvan. Hanny deed dat vanuit Samen 010, Connie vanuit Stichting ROS (Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt). Zij kregen een fotocollage uitgereikt. Hun werk werd op 7 januari naadloos voortgezet door hun opvolgers. Bij deze laatste wake werden opnamen gemaakt door Open Rotterdam: <https://openrotterdam.nl/harriette-en-vrijwilligers-streven-naar-hoop-en-menselijkheid-bij-detentiecentrum-rotterdam/>



Kleding voor ingeslotenen

Ongedocumenteerden die worden ingesloten in het detentiecentrum hebben vaak niet meer kleding bij zich dan dat wat ze aanhebben. Vaak is iemand op straat staande gehouden. Niet iedereen krijgt familiebezoek. Als een ingeslotene via het Meldpunt Vreemdelingendetentie vraagt om kleding, komen wij in actie. Het afgelopen jaar hebben we voor ca. 70 mensen kleding verstrekt: ondergoed, sokken, broeken, shirts. De kleding krijgen we van deelnemers aan de wake en wordt ingekocht bij tweedehandswinkels. Het binnenbrengen van de kleding in het detentiecentrum verloopt tegenwoordig soepel en gezellig (dit in tegenstelling tot de ontvangst van bezoekenwilligers, die krijgen vaak het idee een onwelkome gast te zijn).

ANBI-status, officiële gegevens

We zijn erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI): RSIN-nummer 8528.16029. Voor u betekent dit dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn. Ons KvK-inschrijvingsnummer is 57971412.

Op www.bezoekgroep.eu komt z.s.m. een financieel overzicht over 2023. Om softwaretechnische redenen moet de website eerst opnieuw worden opgebouwd. Eerder inzien? Stuur een mailtje.

Ons rekeningnummer bij Triodos Bank is **NL94 TRIO 0197 6649 46**, t.n.v. Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam. De penningmeesters zijn te bereiken via penningmeesterBAR@live.nl.

Het secretariaatsadres is Leendert Butterstraat 44, 3062 XN Rotterdam, info@bezoekgroep.eu.

Wilt u **bij een verhuizing of andere wijziging een berichtje sturen** naar een van bovenstaande mailadressen? Op bankafschriften staan vanwege de privacywetgeving standaard geen adresgegevens.

Ook kunt u een mailtje sturen als u dit verslag **liever via e-mail** ontvangt dan per post, of andersom.

Onze dank!

Wij danken u weer voor alle hulp en steun die wij van u mochten ontvangen. Daardoor kunnen wij doorgaan met onze steun aan medemensen die in ons land veiligheid, werk en geluk zochten. Geen Haagse afspraak zal kunnen voorkomen dat mensen in het veilige West-Europa hun heil zoeken.

Met vriendelijke groet, namens de bezoekgroep,

Henk van Drunen