



Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam, ook bekend als Klinkerfonds, activiteiten in de eerste helft van 2019

Beste donateur,

Hieronder geven we u weer het gebruikelijke halfjaaroverzicht van onze activiteiten.

Vijftien jaar waken bij het detentiecentrum Rotterdam

Op 5 mei jl. was het vijftien jaar terug dat er voor het eerst een wake plaatsvond bij het uitzetcentrum bij Rotterdam Airport. Bij de wake op die dag blikte Guus Koelman terug: "Een toespraak die grote indruk op mij maakte was die van de filosoof Jan Prij, redactiesecretaris van het tijdschrift Christendemocratische Verkenningen, vorig jaar februari. Zijn verhaal gaf een goed zicht op de complexiteit van deze wereld als achtergrond van de vluchtelingenmalaise. Onder vluchtelingen is tegenwoordig ook een groeiende groep klimaatvluchtelingen, een term die beter dan 'gelukzoekers' de vinger op de zere plek legt van de onstilbare honger naar luxe waaraan de wereld lijdt, met als gevolg dat het klimaat achteruit holt en uiteraard de meest kwetsbare mensen het eerst treft. Mensen zitten hier gevangen - om aan te sluiten bij Bevrijdingsdag - achter de tralies van ons vrijheidsbegrip dat een steeds exclusiever karakter vertoont. In Europa regeert de angst voor vreemdelingen. Het voelt juist vandaag uitermate schrijnend dat onze vrijheid met veel geweld verdedigd wordt tegen mensen die bij ons een toevlucht zoeken. De zeventig jaar vrede ontpopt zich meer en meer tot een oorlog tegen wie wij de toegang tot onze rijkdom weigeren. Ik ving afgelopen week deze noodkreet op vanuit het bedrijfsleven: door de aantrekkende economie wemelt het van de vacatures die niet te vervullen zijn. Ik denk dan: Kom op, waarom heten wij niet veel meer mensen welkom, die maar wat graag hun handen uit hun mouwen steken, maar uit angst voor de vreemdeling geweigerd worden aan onze poorten?"

Informatieavond 'Niemand wil ze hebben'

Op 15 mei jl. was er een goed bezochte informatieavond in de Pauluskerk met onderzoeksjournalist Linda Polman. Zij sprak over haar boek 'Niemand wil ze hebben'. Haar verhaal over het Europese 'vluchtelingenmanagement' begint in de zomer van 1938 in het statige Franse kuuroord Evian, bij de eerste internationale top over de vluchtelingen crisis in Europa. Het aantal Joden dat uit nazi-gebied probeerde te ontkomen was geëxplodeerd: er waren dringend opvangplaatsen nodig. Alle argumenten van West-Europese regeringen om de vluchtelingen níét binnen te laten waren dezelfde als nu: de 'migranten' zouden niet stroken met nationale normen en waarden, banen en huizen willen afpakken en de cohesie in de samenleving bedreigen. Het enige wat de conferentie opleverde was de hoon van nazi-Duitsland: 'Niemand wil ze hebben' kopte een Duitse krant triomfantelijk.

Polman onderzocht de ontwikkeling van het Europese vluchtelingenbeleid sinds 1938.

Wat is er terechtgekomen van de belofte van 'nooit meer' waarop het VN-vluchtelingenverdrag in 1951 was gebaseerd?

Onze woningen

We hebben negen jaar gebruik mogen maken van twee appartementen van één eigenaar. Hij is intussen op hoge leeftijd gekomen en wil de huizen verkopen. Uiteraard zijn wij de huisbaas zeer dankbaar voor al die tijd! Wij zoeken nu voor vier bewoners vervangende woonruimte. Helaas geeft dit voor hen ook weer onzekerheid.

Wie denkt iets te weten voor langere of kortere tijd: wij houden ons zeer aanbevolen. Denk bv. aan een huis waarvoor verbouwingsplannen zijn. Wij werken met een soort antikraakcontract.



Nieuwe geklinkerden

Het klinkeren van mensen die maandenlang in het detentiecentrum gezeten hebben, gaat helaas nog steeds door. Vaak gebeurt het 's avonds, zelfs op vrijdagavond. Daar sta je dan met een dagkaart voor het openbaar vervoer, je eigendommen in een plastic tas en een lege mobiele telefoon. Dan begint het nieuwe overleven. Een voorbijganger vragen een nummer te bellen van een vriend of kennis. Of met je spullen naar de Pauluskerk. Daar zijn dan alle hulpverleners al naar huis. De heer S. wist een van ons te bereiken. Enkel met de hulp van de politie lukte het om voor S. voor de eerste nachten een slaapplek te krijgen in de daklozenopvang van het Leger des Heils. De rechter heeft de uitzetting van S. (christen uit Egypte) verboden vanwege zijn gezondheidstoestand. Hem is zelfs een schadevergoeding toegekend (probleempje hierbij: zonder burgerservicenummer geen bankrekening), hij had niet vastgezet mogen worden. De IND gaat in hoger beroep. Op initiatief van zijn advocaat heeft het COA hem een plek bezorgd in een AZC. Dan is er de heer H., een jonge Koptische Egyptenaar. Hij is uitgeprocedeerd, maandenlang vastgezet en plotseling geklinkerd. Wij verleenden noodopvang. Intussen zit hij in de LVV (Landelijke Vreemdelingenvoorziening, opvolger van de Bed-bad-broodregeling. Er zijn vier locaties in Rotterdam voor deze nachtopvang, helaas zit hij in de slechtste: tussen verslaafden en criminelen, zeer onveilig, stress verwekkend en traumatiserend. Hij wordt er zelfs bestolen. In de weekenden komt hij op verhaal bij een van ons. Maar voor die nachten kan hij fluiten naar de € 10,- leefgeld..... We proberen, samen met zijn begeleider bij de opvang, zijn leefsituatie te verbeteren.

Update mevrouw E. en mevrouw Y.

In ons vorige verslag schreven we onder het kopje 'Wachten, wachten, wachten' uitgebreid over de dames E. en Y. Voor de dochter van mevrouw Y. is een beroep gedaan op het nieuwe kinderpardon. Hierbij een foto van de eerste verjaardag van de dochter van mevrouw E.



ANBI-status, officiële gegevens

Zoals u waarschijnlijk al wel weet: door de Belastingdienst zijn wij aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor u als donateur betekent dit dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Op www.bezoekgroep.eu staat een financieel overzicht over 2018.

Ons rekeningnummer bij Triodos Bank is **NL94 TRIO 0197 6649 46**, t.n.v. Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam. De penningmeesters zijn te bereiken via penningmeesterBAR@live.nl.

Het secretariaatsadres is Leendert Butterstraat 44, 3062 XN Rotterdam, info@bezoekgroep.eu.

Ons KvK-inschrijvingsnummer is 57971412.

Adressen

Vanwege de nieuwe privacywetgeving geeft Triodos Bank geen adressen meer weer op de afschriften. Wij zien het daardoor niet meer wanneer een donateur verhuist. Wilt u **bij een verhuizing of andere wijziging een berichtje sturen** naar een van bovenstaande mailadressen? U mag ook een berichtje sturen als u ons halfjaarverslag liever via e-mail ontvangt dan per brief.

Onze dank!

Wij danken u weer voor alle hulp en steun die wij van u mochten ontvangen. Daardoor kunnen wij doorgaan met onze steun aan medemensen die tussen wal en schip zijn gevallen.

Met vriendelijke groet, namens de bezoekgroep,

Henk van Drunen

ANTON DINGEMAN Pieter Geenen

